

kind en rouw Na zelfdoding van een ouder

Er heerst veel onbegrip wanneer één van de ouders zelfdoding pleegt en de andere ouder achterlaat met de kinderen. Op het spreken hierover met kinderen lijkt een taboe te rusten. Deze dvd wil die stilte doorbreken.

Twee documentaires die ieder een casus volgen over een moeder met kind(eren), nadat de vader zelfdoding heeft gepleegd.



David Blitz Producties 2012

Ik wens je een gelukkig leven volgt moeder Christine en haar kinderen Arthur (6 jr) en Roxanne (10 jr) met de camera gedurende een langere periode, waardoor ontwikkelingen in het proces van verwerking in beeld zijn.



Booz Produktie 2012, Arnold Folkerts, Ada van de Weijer

Pappa, ik ga verder vertelt vanuit het perspectief van Batti (8 jr), over verlies en rouw na de zelfdoding van zijn vader. We zien hoe hij kort daarna samen met andere kinderen de draad weer oppakt en 'verder gaat' met zijn leven.

Voorlichting over de omgang met en de benadering van kinderen. Drie deskundigen reageren op de documentaires:



Manu Keirse
Hoogleraar Verliesverwerking
Faculteit Geneeskunde KU Leuven,
auteur van diverse boeken over
verlies en verdriet



Monique van 't Erve
Verliesconsulent nabestaanden
zelfdoding; advies, voorlichting en
schrijfwerk



Hester Stubbé
Onderwijskundige TNO,
onderwijsondersteuning zieke
leerlingen UMC Utrecht

Na zelfdoding van een ouder

kind en rouw

kind en rouw Na zelfdoding van een ouder



Lengte documentaires: 35 en 20 min.
English subtitles on/off
Lengte voorlichting: 30 min.
Extra interviews: 20 min.
PAL/Kleur Audio/stereo
Regiocode vrij



Elise Mathilde

kfHein, fonds

STICHTING ★
kind en rouw

www.kindenrouw.nl
Nimrodlaan 10, 1217 EC Hilversum

© 2012 Stichting Kind en Rouw

www.davidblitz.com
www.booz.nu



David Blitz Producties